

## *Fractal.*

*Een onafhankelijk journalist met een eigen inzicht, een eigen mening, soms wat eigenwijs maar wel met een eigen verhaal. Het staat een ieder vrij om Blogs en reportages in zijn geheel te publiceren of te delen en te gebruiken met bronvermelding.*

# Blog 80

Beste lezers,

---

*Dus hier gaat het om, toch? Als de regering geen respect toont voor de mensen die ze regeert, dan respecteren de mensen de regering niet meer. Ik bedoel, kom op!*

---

Het is een soort van geven en nemen, nietwaar? Als onze politieke leiders niet geven om wat wij denken of voelen en als ze beslissingen blijven nemen zonder zelfs maar rekening te houden met onze behoeften of zorgen, waarom zouden we dan de moeite nemen om hen in ruil daarvoor te respecteren? Het klopt gewoon niet. We zijn geen hersenloze schapen die ze kunnen rondduwen en op hun gemak negeren. We zijn mensen, het volk van Nederland met rechten en meningen die het verdienen om gewaardeerd -en vooral-gehoord te worden. Dus ja, als ze willen dat we hun autoriteit respecteren en erop kunnen vertrouwen en dat ze ons naar een betere toekomst leiden, kunnen, nee, moeten ze ons eerst veel respect tonen!

Helaas denk ik dat de toekomstige regering- en de demissionaire partijen van de Tweede Kamer Verkiezingen van 2023 niet zullen respecteren. In plaats van vrije verkiezingen te organiseren worden er constant pogingen ondernomen om het democratische proces

te manipuleren en te beïnvloeden in hun voordeel. Een goed voorbeeld hiervan was de aanval van de NPO en D66 aan het adres van Thierry Baudet van Forum Van Democratie waarin een zogenaamd *Non Binair* persoon werd opgehitst tegen FVD om de partijleider uit de tent te doen lokken en hem zo ongewenste uitspraken te doen maken. De regering lijkt totaal geen respect te hebben voor de wil van het volk en in plaats respect voor het volk voeren zij de agenda van het World Economic Forum (WEF) uit. Het is angstaanjagend om te zien en te voelen hoe onze democratie langzaam wordt uitgehold door deze autoritaire verkiezingspraktijken van de WEF-partijen. Ons volk telt niet meer mee, onze rechten hebben we straks niet meer en onze hoop op een nieuw leven met echte verkiezing lijken in rook op te gaan. Het is tijd om op te staan en ons rechtmatige aandeel als volk terug op te eisen zoals 20 jaar geleden met Zwarte Piet, landerijen en koeien als gezonde toekomst.