

Blog 12

GEZOCHT, SLANGENBEZWEERDER
VOOR SLANGENKUIL

Geachte lezers,

Het is weer hommeles in het politieke landschap van Stichtse Vecht. Het woordje landschap kunnen we rustig verruilen voor 'slangenkuil' waar je, als je erin valt, er niet meer uit kan komen. Linda van Dort heeft in een toespraak, na de beëindiging van de raadsvergadering van 12 november 2019, het college, de raad en het publiek toegesproken met de mededeling dat ze per direct haar functie als wethouder van Stichtse Vecht heeft neergelegd. Om eerlijk te zijn moest dit ooit een keer gebeuren maar dan valt het toch rauw op het politieke dak van het veilig geachte 4 en 1.

Na de speech maakte ik de volgende opmerking aan een raadslid van de VVD... *"Die zag ik niet aankomen"* waarop het VVD-lid antwoorde *"wij wel"*. Hoeveel druk heeft de VVD op Linda van Dort gelegd om in de slangenkuil te springen en het wethouderschap neer te leggen.

Wie wil er nu nog wethouder worden in dit gammele college van de VVD. Het vertrouwen in elkaar en sterker gezegd, elkaar niet kunnen steunen als het even wat minder gaat, is ver te zoeken en voor je het weet krijg je een duwtje de slangenkuil in.

Het zou mij ook niets verbazen, in navolging van Lokaal Liberaal, dat ook Groen Links uit het college stapt en dan zijn de rapen pas echt gaar maar anderzijds, scheidt het meer lucht voor iedereen. Voor de nieuwe burgemeester is het iets eenvoudiger om een poging te ondernemen het vertrouwen onder elkaar te herstellen want die is nu wel heel erg ver weg.

Succes allemaal

Peter van Duijl
Hoofdredacteur