

# Fractal Blog 18

DE SCHOOL VAN NU EN  
TOEN

Geachte lezers,

## We schrijven september 2080

Naar school gaan doen de kinderen al bijna 40 jaar niet meer. Na de uitbraak van het Coronavirus in het jaar 2020 is er uiteindelijk in 2040 een verbod gekomen om het onderwijs op scholen te volgen zonder toestemming van de regering.

Het leven van de kinderen toen in 2020 naar het heden van 2080 is erg veranderd na de uitbraak van het Coronavirus. De Stichting Veilig Onderwijs maakte het in 2022 mogelijk dat kinderen, die om wat reden dan ook, toen lang thuis zaten en niet naar school konden toch onderwijs kregen via het toen moderne Skype en andere communicatieverbindingen. Dat was toen zo afgesproken met de vader van de huidige minister van onderwijs, mevrouw Slob.



Mogelijk ten gevolge van het Coronavirus is er een groot gebrek aan leerkrachten ontstaan, werden scholen in 2040 gesloten en kinderen moesten thuis het onderwijs volgen zoals dat ook in 2020 mogelijk was geworden. Het voormalige ministerie investeerde enorm veel geldeenheden om dat mogelijk te maken. Tegenwoordig gaan leerling niet meer naar school maar volgen ze de lessen digitaal en met gezichtsherkenning weet het ministerie dat de betreffende leerling zijn of haar lessen volledig volgt en wanneer de leerling stopt voor een rustpauze. Bij het niet op tijd volgen van de lessen door de leerling kunnen de ouders een boete krijgen van 1000 geldeenheden. De broodnodige Vakantie kan door de ouders opgenomen worden wanneer het schikt maar niet langer dan 28 werkeenheden zodat het leerritme door de leerlingen vast kan worden gehouden. Het is een verantwoordelijkheid van de ouders dat de leerling alle lessen heeft gevolgd en mag de leerling volgens de vastgestelde procedure gaan werken. Na een jaar werken mag de leerling zich volwassen noemen en na een toezicht van 365 werkeenheden door het ministerie, een sociale staatswoning betrekken.

Zou het zo werkelijk gaan in 2080? Dat is koffiedik kijken want niemand kan zover vooruit kijken en al zeker niet in het soms wispelturige onderwijs van nu. Het onderwijs zal na het Coronavirus in 2020 veranderen, dat staat vast. Scholen zullen en moeten met hulp van het ministerie zich beter voorbereiden voor dit soort situaties en ongewenste lokale/landelijke evenementen.

Maar als we straks in 2080 zijn dan hoop ik dat het ministerie een verplichte les zal invoeren met een documentaire van een televisieprogramma (2 januari 1994 en 3 juni 2009) "Toen was geluk heel gewoon".

Peter van Duijl